

Met liefde hebben wij afscheid genomen van



DE HEER

# Leo Moriau

Weduwnaar van mevrouw Maria Mariën.

Geboren te Kortenberg op 14 oktober 1931  
en zacht van ons heengegaan in het WZC Borgerhof  
te Sint-Katelijne-Waver op 6 oktober 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartliturgie  
in de kerk van "De Goede Herder" te Sint-Katelijne-Waver  
op **maandag 14 oktober 2024 om 10.00 uur**,  
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder  
op de begraafplaats van Pasbrug.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

BLIJF HEM MET ONS IN SCHOONHEID GEDENKEN

Dit melden u met diepe droefheid:

Jan Moriau en Iris Arentz  
Jeroen en Sofie, Jesse, Charlotte en Tibo  
Nele, Warre  
Maries en Claudia, Leontien, Jozefien, Rosalie  
Katrien en Tom, Viktor, Sofie  
Siska  
Nele en Jef, Lola, Lucas  
Annemie Moriau en Jos Stroobants  
Michael  
Hilde Moriau  
Djambo en Rebecca  
Erik Moriau en Diane Slagmolen  
Hanne en Tim, Mil, Sus  
Ruben en Janneke  
Marleen Moriau en Werner Dietvorst  
Simon, Emilie  
Elise en Sanne, Otto  
Rob en Maud, Indy, Maho  
Joost en Charlotte, Léonore  
Veerle Moriau en Ivo Van Itterbeeck  
Dries en Natasja  
Marie en Robin, Arthur  
Renee  
Walter Moriau en Nathalie De Vlieger  
Liesl en Robin  
Vincent en Jessie

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Moriau, Mariën, Mommaerts en Hendrickx.

Met dank aan de huisdokter, thuisverpleging, dokters en personeel van het Imeldaziekenhuis en het personeel van het WZC Borgerhof voor de goede zorgen.

Digitaal condoleren via: [www.ceulemansdanny.be](http://www.ceulemansdanny.be)