



Dood ben ik pas als jij me bent vergeten

DE HEER

Willem (Willy) Van Lany

Weduwnaar van Thilda Viaene.

Geboren te Bonheiden op 30 januari 1933
en overleden in het WZC Den Olm
te Bonheiden op 22 september 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie die zal opgedragen worden op
VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2024 om 11 uur
in de parochiekerk van Sint-Ludwina, Putsesteenweg te Bonheiden,
gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld
op de begraafplaats van Bonheiden.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.45 uur.

U kan Willy een laatste groet brengen in het funerarium
Danny Ceulemans, Borgersteinlei 96 te Sint-Katelijne-Waver
op woensdag a.s. van 18.00 tot 18.30 uur.

Dit melden u in stil verdriet:

Walter en Anne-Marie Van Lany – Wullaert
Ronny en Linda Van Lany – Van Volsem
Chris en Nicole Ceulemans – Van Lany

zijn kinderen

Steven en Sofie Van Lany – Vanderperrren
Seppe en Kobe

Ivo en Birgit Van Lany – De Maesschalck
Alexander

Dimitri en Sarah Van Lany – Maes
Gwenn en Ann Van Lany – Veeckman
Siebe en Warre

Stijn en Jade Van Lany – Guns
Pol en Raf

Eli en Evi Staut – Ceulemans
Fern

Kim Ceulemans

zijn klein- en achterkleinkinderen

Jean en Maria (†) De Winter – Van Lany, kinderen en kleinkinderen
zijn zus, schoonbroer, neven en nichten

De families Van Lany en Viaene.

Met dank aan de huisdokter, thuiszorg en het personeel van het
WZC Den Olm te Bonheiden voor de goede zorgen.

Digitaal condoleren: www.ceulemansdanny.be